

NBD|Biblion recensie

In dit handzame boekje beschrijft de auteur een ingrijpende ervaring die ze tijdens een meditatie heeft meegemaakt. De overweldigende gevoelens van onvoorwaardelijke liefde, kracht, weldaad, ruimte en licht die ze dan ervaart, doen het leven op aarde zo sterk verbleken dat ze, als de roze wolk eenmaal voorbij is, in een diepe depressie belandt. Tijdens haar zoektocht naar genezing komt ze erachter dat ze een bijna-doodervaring heeft gehad. Ook realiseert ze zich dat deze ervaring in verband staat met haar jarenlange zoektocht naar de echte Jezus en het punt waarop ze is aangekomen in haar leven. Dit oprechte verhaal zal een herkenning zijn voor lezers met soortgelijke ervaringen. Een moedig boek waarin de auteur zichzelf kwetsbaar opstelt. Het persoonlijke verhaal biedt troost en genezing aan anderen met een soortgelijke ervaring. De auteur schreef eerder 'De spirituele Jezus' (2010)*.

S.J. Bodde (NBD|Biblion recensie)

