

## **NBD|Biblion recensie**

Levensverhaal van Jezus van Nazareth. De auteur beschrijft Jezus met name als een spirituele figuur: een jongen en later man die zijn omgeving inspireerde en leefde om de boodschap van God te verspreiden. De spanning die dit opleverde met de gevestigde orde, zorgde uiteindelijk voor zijn ondergang. Interessante invalshoek op het bekende verhaal van Jezus. In de bijbel staat weinig over de jonge jaren van Jezus, en doordat daar de meeste aandacht naar uitgaat in dit verhaal, maakt dit het geheel boeiend. Bekende bijbelverhalen komen er veelvuldig in terug, al blijven deze soms wat oppervlakkig. Eigenlijk is het meest interessante stuk van het boek het deel dat niet in de bijbel staat. Vlot geschreven en goed leesbaar boek met wijze lessen en spirituele inzichten. Paperback met normale druk.

(NBD|Biblion recensie, Drs. C.G.M. van Gorp)

