

BIJNA-DOODERVARING?

De term bijna-doodervaring (BDE) is misleidend, zo bleek al uit het boek dat cardioloog Pim van Lommel over dit fenomeen schreef. Want niet alleen mensen die op het randje van de dood staan krijgen er soms één. Een BDE komt bijvoorbeeld ook voor bij niet levensbedreigende ziekten, depressie of meditatie. Dat laatste overkomt auteur Gerjo van der Horst tijdens een geleide sessie in Groningen. Haar jarenlange zoektocht naar de ware identiteit en boodschap van Jezus culmineert aldaar in een piekervaring. Ze ervaart onvoorwaardelijke liefde en genegenheid, zaken die op aarde onbekend zijn. Juist dat laatste stemt haar vervolgens zo droevig, dat ze zelfmoord overweegt. Ironisch genoeg is het juist de realisatie dat ze een BDE heeft gehad, die haar van de dood wegtrekt. Openhartig en ontroerend. (NB) Prijs € 14,95.
ISBN 9789081991001

